



Τρύγος και πεζοπορία στο Ψάρι Κορινθίας

Κάπου ανάμεσα στη Νεμέα και τη λίμνη Στυμφαλία βρίσκεται ένα χωριό γνωστό για τη σταφίδα, τις καλοψημένες τροφαντές γουρουνοπούλες του και εσχάτως για τα μονοπάτια του. Ευκαιρία για μια μονοήμερη εκδρομή κοντά στην Αθήνα.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΑΒΑΝΟΥ

Aφορμή της επίσκεψής μας σε αυτό το άσπρο χωριό της ορεινής Κορινθίας είναι τα εγκαίνια μιας μονοπατιών που καθαρίστηκαν, σήματοδοτήθηκαν και παραδόθηκαν στους Ψαριώτες - ένα έργο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού σε συνεργασία με τον Δήμο Σικυωνίων/τοπική Κοινότητα Ψαρίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Ψαριωτών. Περιλαμβάνει τέσσερις περιπατητικές και μία ποδολατική διαδρομή.

Επιλέγουμε τη δεύτερη, «Της Θεάς Ήρας», μια κυκλική διαδρομή 8,95 χλμ., μια υπέροχη βόλτα, στην οποία έχεις την ευκαιρία να βαδίσεις ανάμεσα σε σκουρο-

πράσινους βουνίσιους όγκους, να ατενίσεις από μακριά τα απλωμένα σπίτια της Νεμέας και τον μικρούτισκο οικισμό του Ασπρόκαμπου, να φυλάξεις στις σελίδες του τετραδίου σου αρωματικό θυμάρι, να φτάσεις μέχρι την αβαθή σπηλιά του Γκότζη και να χαζέψεις τον αμπελότοπο Γκιόστια, «τον καλύτερο ορεινό αμπελώνα της περιοχής», όπως πληροφορούμαται.

Κανονικά, η Διαδρομή 2 διαρκεί πάνω από δύο ώρες, αλλά εμείς... κλέβουμε λίγο. Λόγω διάφορων παραγόντων, καταλήγουμε να κάνουμε τη μισή διαδρομή με τα πόδια και την άλλη μισή φορτωμένοι στα αγροτικά των Ψαριωτών. Μικροί και μεγάλοι, ντόποι και ξένοι, καθόμαστε ο ένας πάνω στον άλλο, οκλαδόν ή μισοδιπλωμένοι, πάνω στις κα-

ρότσες και ανεβοκατεβαίνουμε με τα αφάξια τους χωματόδρομους σαν περιπλανώμενοι ακροβάτες. Μου αρέσει πάρα πολύ η γνωριμία με καινούργιους ανθρώπους έτσι όπως γίνεται - εξοικειωνόμαστε ο ένας με τον άλλο όχι σε κάποιο καφέ ή μπαρ, αλλά σε ένα βουκολικό κάμπτριο, μέσα στο οποίο μιοραζόμαστε τσαμπιά από φρεσκοκομένο, άπλυτο σταφύλι, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να τρυγόσουμε πριν από λίγη ώρα.

Στην «In Γιορτά Κορινθιακής Σταφίδας», που διοργανώθηκε στο Ψάρι -και με τους Ψαριώτες παραγωγούς να μας καθοδηγούν-, είδαμε στην πράξη πώς γίνεται ο τρύγος του μικρόρωγου, σκουρόχρωμου σταφυλιού. Το μαζέψαμε τσαμπιά-τσαμπιά, το απλώσαμε σε μονή στρώση πάνω στο δίκτυ